

"Hvad var der dog der skete..."

Af Kitty Hovgaard, sognepræst i Egen

"Hvad var det dog der skete..."

netop som vi skulle i gang med alle forårets fester - guldconfirmation og confirmation og Påske, så kom der en virus, en pandemi i vejen for al vor aktivitet. Al mødeaktivitet og konfirmandundervisning i Sognegården er blevet aflyst, alle gudstjenester og dåb er gået samme vej. Kun må jeg stadig foretage begravelser og bisættelser, i de første uger efter den 11. marts måtte deltagerantallet være 10 personer. Så fik vi heldigvis nye retningslinjer og nu må der være 30 personer med, - heller ikke mange, men dog bedre.

For mig, som jeres præst er situationen meget underlig. Ingen personlig kontakt, alt aftales via telefon eller mails. I kirken skal folk sidde spredt og vore salmebøger er delt op i hold på 30 styks. Således at de kan blive rengjorte og byttede rundt til hver gang de skal bruges. Men for at overholde alle sikkerhedsregler, må I kirkegængere meget gerne medbringe jeres egne salmebøger.

Vi lever i en usikker tid, for vi holder jo af at tilrettelægge og planlægge og have styr på kalenderen. Men i øjeblikket må vi forholde

os i ro, har vi fået at vide fra statsminister Mette Frederiksen. Vi skal alle stå sammen, men hver for sig, således at virussen ikke blive spredt i blandt os. Jeg ved, at det er rigtig svært for konfirmanderne og deres forældre, en fest var planlagt, alle sejl sat til og man havde gået og glædet sig hele vinteren. Nu er vore to confirmationer her i Egen Kirke aflyst og flyttet hen til søndag den 14.juni og søndag den 21.juni, begge gange kl. 10.00. Jeg håber inderligt, at vi kan holde fast i disse to datoer, men måske under begrænsede forhold, her tænker jeg deltagerantal. Og ikke det store tilløbsstykke i kirken, som vi er vant til. Idet jeg er overbevist om, at forsamlingsforbuddet vil fortsætte hen over sommeren. Men husk, at uden for kirken, der kan man godt stå og se det hele, blot man husker at holde afstand.

2020 skulle stå i Genforeningens tegn, det er 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med kongeriget Danmark. Vi har allerede haft nogle foredrag og arrangementer om dette tema, men det skulle jo fortsætte hen gennem forår og sommer. Disse events er desværre aflyst indtil videre, så må vi se om de kan gennemføres løbet af efteråret.

Det er også i år, at der er valg til Menighedsrådet. Det første orienteringsmøde var planlagt til den 12. maj, men det aflyses og flyttes til den 9. juni, så snart vi ved mere, kan I læse om det på kirkes hjemmeside www.egenkirke.dk

Alt i alt er det en usikker tid, men også en tid til ro og fordybelse. Mange har selv en salmebog og en bibel, nu kan man passende tage dem frem og bruge dem til åndelig opbyggelse derhjemme. Påskens budskab er faktisk et godt sted at begynde.

Jesu venner var også lukkede inde, ladt alene og var fortabte efter korsfæstelsen af deres ven og leder. Men Påskemorgen kom det nye og særdeles opløftende budskab: "Kristus er opstanden!" Det blev en ny begyndelse, starten på en ny tilværelse.

Mange har en højskolesangbog og kan selv synge og måske spille alle de elskede fædrelandssange, eventuelt sammen med Philip Faber i radio og tv. Mange har en cykel, måske er det nu den skal støves af og ud i foråret? Eller gå en tur med hunden, naboen eller børnene. Der er rigtig mange ting vi kan gøre sammen på afstand, også



Foto: Benthe Bremer Sørensen

noget af al det vi ikke plejer at få gjort. Måske det er som en pause lige midt i det hele. En pause, hvor vi kan stoppe op og mærke efter. Hvordan har jeg det i grunden? Hvad vil jeg med mit liv? Hvad vil jeg med mine nærmeste? Er der noget, som jeg savner i disse restriktive tider? Ja, mon ikke vi alle savner vore sociale liv, - alle vore venner, vore arbejdskammerater, vores familie. Savner vi ikke de fælles oplevelser, - på sportspladsen, i koncertsalen, i biografen, på restauranten, i kirken? Det tror jeg mange gør, for godt nok kan vi se tv, men dér er vi jo blot tilskuere, måske endda helt alene i ens egen stue.

Men foråret er kommet med lys og fuglesang, livet spirer på ny frem og med det glæden, - vi skal nok komme gennem disse corona-tider og så vil vi måske påskønne, al det vi har savnet, endnu mere?

*De varmeste forårshilsner
Kitty Hovgaard*

GUDSTJENESTER

Får vi lov at forsamles efter den 10. maj!

Søndag den 17. maj (5.s.e.Påske)

kl. 10.30 v. sognepræsten

Torsdag den 21. maj

(Kristi Himmelfartsdag)

kl. 10.30 v. sognepræsten

Søndag den 24. maj (6.s.e.Påske)

kl. 10.30 v. sognepræsten

Søndag den 31. maj (Pinsedag)

kl. 10.30 v. sognepræsten

Mandag den 1. juni (2. Pinsedag)

kl. 14.00 Friluftsgudstjeneste på Nygaard
i Nørreskov

Søndag den 7. juni (Trinitatis Søndag)

kl. 10.30 v. sognepræsten

Søndag den 14. juni (1.s.e.Trin.)

KONFIRMATION

kl. 10.00 v. sognepræsten

Søndag den 21. juni (2.s.e.Trin.)

KONFIRMATION

kl. 10.00 v. sognepræsten

Søndag den 28. juni (3.s.e.Trin.)

Lukket

Søndag den 5. juli (4.s.e.Trin.)

kl. 9.00 v. Maiko Myamoto

Søndag den 12. juli (5.s.e.Trin.)

kl. 9.00 v. Robert Ryholt

Søndag den 19. juli (6.s.e.Trin.)

Lukket

Søndag den 24. juli (7.s.e.Trin.)

kl. 9.00 v. sognepræsten

KONTAKT

Sognepræst:

Kitty Hovgaard
Gl. Guderup 24.
Mandag fri.
Tlf. 74 45 84 90

Kirketjener:

Fin Voss
Tlf. 74 45 94 13

Menighedsrådsformand:

Odin Møller
Egen Kirkevej 8
tlf. 74 45 96 09

Kirkevæрге:

Ingrid Tang
Dyndved Søndergade 7
tlf. 30 34 35 28

Regnskabsfører:

Anette Jepsen
Sebbelundvej 19
tlf. 74 45 95 17

Kasserer:

Gitte Mortensen
Kirkevej 14
tlf. 74 45 87 32

Kirkesanger:

Peter Sandholt
Nordborgvej 110
tlf. 24 83 53 91

Organist:

Sebastian Clasen
tlf. 24 78 3397

Redaktør:

Sognepræsten

Kirkesiderne udgives af Egen Sogns
Menighedsråden Ansvarshavende.